



Nieuwsbrief maart 2011

Beste familie, vrienden en bekenden,

In november 2010 was er de wijkavond in de Hoeksteen, waarbij Marten Visser – zendeling in Thailand- uitleg gaf over zijn werkzaamheden in Isaan. Het gebied waar wij ook heen zullen gaan om zijn team te versterken. Op die avond zijn er brieven met hierin informatie over onze 'Thailand-plannen' uitgedeeld en hebben wij ze vervolgens ook zelf rondgebracht. U weet dus al het een en ander over de plannen, maar het leek ons tijd worden voor een update!

Zoals u weet, is op 17 januari ons gezin uitgebreid met een zoon, David. Hij groeit goed, en Anne-Marie is alweer helemaal opgeknapt. De meiden zijn dol op hem! Het weekend voor zijn geboorte hebben we ook ons huis verkocht! We zijn dankbaar dat dit zo snel gelukt is, hoewel het wel even slikken was: afscheid nemen van ons huis waar we samen begonnen zijn...

Inmiddels zijn we druk met voorbereidingen: samen met de TFC wordt van alles uitgezocht, van de kosten van een zeecontainer tot het ontwikkelen van een website. Anne-Marie is druk bezig met het verkopen van allerlei spulletjes op marktplaats om het huis wat leger te krijgen...

Verder zoeken we nog nieuwe sponsors voor onze 2 sponsorkinderen, die we niet zomaar in de steek willen laten:

1. een 10-jarig meisje in Nicaragua. Ze wordt gesponsord via Compassion en krijgt voor 29 euro per maand eten, een kleinigheid met haar verjaardag/Kerst en onderwijs.
2. een tienerjongen in Cambodja. Hij wordt voor 15 euro in de maand gesteund en geholpen via Don Bosco (een kleinschalige organisatie). Voor dit geld krijgt hij eten en onderwijs.

Wilt u alstublieft nadenken of u dit - relatief kleine- bedrag kunt missen en een kinderleven wilt veranderen?! Neem dan even contact met ons op. Alvast bedankt!

Anne-Marie heeft doorgewerkt tot de kerstvakantie en geniet nu nog even van haar zwangerschapsverlof. In april zal ze haar ontslag nemen. Mark werkt door tot en met eind mei en zal dan stoppen met werken.

We hebben een datum vaststaan waarop we het huis uit moeten en deze officieel wordt overgedragen aan de nieuwe bewoners. Die dag zullen we alvast vertrekken richting Zwitserland om eerst nog wat tijd te nemen voor ontspanning voordat we aan een half jaar studie gaan beginnen. We zullen eind juni starten bij het CEF (Child Evangelism Foundation) in Zwitserland en medio september reizen we rechtstreeks door naar Engeland om daar ook een cursus te volgen bij All Nations. Begin december komen we terug naar Nederland om binnen afzienbare tijd te worden uitgezonden naar Thailand. Het uitzenden zal definitief zijn wanneer er 80% van de fondsen binnen zijn. Inmiddels zitten we op 22 % Het gaat dus de goede kant op en we zijn dankbaar voor alle steun die we krijgen uit onze omgeving.

Al met al zitten we in een spannende tijd: al het geregeld, de uitbreiding van het gezin, vragen als: 'hoe zullen de kinderen omgaan met alle veranderingen' etc. etc. Wilt u meebidden om rust voor onszelf en wijsheid in alle beslissingen die genomen moeten worden?

Heel veel groeten,

Mark en Anne-Marie

P.S: Vergeet u niet onze website te bekijken: [www.bakinthailand.nl](http://www.bakinthailand.nl)