

Nieuwsbrief september 2011

‘Wat is het hier mooi! Zouden we wel goed zitten? Ja, daar staat een bordje, we zitten goed! Zullen we hier de komende weken verblijven? Wat een geweldige plek, kijk eens wat een uitzicht!’. Enkele van onze reacties vlak voor we aankwamen in Kilchzimmer, Zwitserland. Een prachtige plek midden in de Zwitserse Jura. Al 40 jaar is hier het trainingscentrum van CEF Europe gevestigd. CEF is een interkerkelijke organisatie die zich primair richt op het bereiken van kinderen met het Evangelie.

Studie

Een voorrecht om hier te studeren. U heb het mede mogelijk gemaakt! We leren veel verschillende aspecten van het kinderwerk. De Bijbelse basis om kinderen het Evangelie te brengen, methodes om kinderen te bereiken met het Evangelie, waarom een heilig leven essentieel is, hoe we andere kinderwerkers kunnen opleiden etc. De studie is erg intensief. We zijn vaak verbaasd hoe we het volhouden, mede omdat David ons 's nachts geregeld wakker houdt. We danken God voor de energie die Hij ons geeft. We hebben veel gehad aan de woorden uit Jesaja 41:10: *‘Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God, Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt’*.

Gebedspunten:

- Dank dat we beiden de studie hebben kunnen volbrengen
- Dank dat we veel nuttige dingen hebben geleerd
- Dank dat de kinderen zich zo makkelijk aanpassen
- Bid voor energie om de studie in Engeland te kunnen volbrengen
- Bid voor de kinderen in Thailand
- Bid voor voldoende financiële steun

Kamp



Mark in actie tijdens kamp

Eén van de onderdelen van de cursus is het verzorgen van een kamp voor kinderen van een Amerikaanse legerbasis. Als studenten konden we zo het geleerde in de praktijk brengen. We hebben een geweldige week gehad. Eén van de hoogtepunten was het kampvuur! Samen met de kinderen zijn we de berg achter het centrum opgelopen. Hier hadden een aantal leidinggevenden al een mooi vuur gemaakt. Onder begeleiding van gitaar hebben we prachtig gezongen. Daarna mochten de kinderen iets van hun levensverhaal vertellen. Amerikaanse kinderen zijn blijkbaar toch heel

anders dan Nederlandse kinderen, want zonder aarzelen vertelden velen hun levensverhaal. Totdat één meisje ging staan om haar verhaal te vertellen. Ze vertelde dat ze tijdens kamp tot geloof was gekomen en haar vertrouwen in de Heere Jezus had gesteld. Toen ze uitgesproken was, was het even stil en moesten we een brok wegslikken. Een geweldige bemoediging!

Kinderen

'Oshna? Bon qka dush. Will you me tafeltennissen?' Geweldig combinaties, voor ons vaak onbegrijpelijk. Onze kinderen passen zich prima aan en praten met kinderen uit Albanië, de Faeröer eilanden en Ierland, alsof ze niet anders gewend zijn. Voor de liefhebbers: 'oshna' is Faeröer voor 'dat wil ik ook', 'bon qka dush' Albanees voor 'ga je gang' en 'will you me' Engels voor 'wil je (met) me'. 's Morgens gaan Celeste en Irene naar de speelkamer, waar een paar zeer geschikte juffen hen



Celeste en Irene met Lendi uit Kosovo

onderwijzen. Je kunt het vergelijken met de peuterspeelzaal. We laten ze hier met gerust hart achter. Ons klaslokaal is dicht bij de speelkamer, dus als er wat is, zijn we snel ter plekke. David, onze jongste, is een vrolijke mannetje en de lieveling van vele studenten. Hij begint al te kruipen en wordt dus meer en meer een handenbindertje. 's Nachts mag hij wel wat meer doorslapen. Hij slaapt bij ons op kamer en dit is ook de plek waar we studeren, niet erg geschikt. Maar verder is hij erg makkelijk. We genieten volop van hem.

Tegenslag

Natuurlijk gaan de voorbereidingen achter de schermen ook door. Onze thuisfrontcommissie is enorm druk met vele dingen. We zijn blij verrast door het enorme medeleven van onze achterban, die groter en groter wordt. Ook de begroting werd definitief vastgesteld. En dat was even slikken, want het bedrag dat nodig is voor drie jaar bleek hoger uit te komen dan waar we in onze concept begroting vanuit gingen. Concreet betekent het dat we op dit moment nog circa 40 mensen nodig hebben die ons voor € 20,- per maand steunen. We vertrouwen erop dat de Heere zal voorzien.

Dankbaar

Het einde van de cursus komt dichterbij. Dat betekent opnieuw afscheid nemen van mensen die ons erg dierbaar zijn geworden. We hebben een sterke band met vele studenten opgebouwd. We hopen op 21 september bij het All Nations Christian College in Engeland te starten. We willen u nogmaals hartelijk danken voor uw gebed en financiële steun.

Hartelijke groeten,

Mark, Anne-Marie, Celeste, Irene en David



Ons gezin

Postadres t/m 03 december 2011:

All Nations Christian College
Easneye
Ware
Hertfordshire
SG12 8LX Great Britain

TFC fam. Bak
p/a Rijssenseweg 17
7475 VE Markelo
Tel. 06-12179371

Giften:

Bankrekening: 4005.98.698 t.n.v. Stg. Kinderhulp Mondiaal te Hendrik-Ido-Ambacht o.v.v. Thailand/Fam. Bak (uw giften zijn aftrekbaar)

Mark en Anne-Marie
info@bakinthailand.nl
www.bakinthailand.nl
+316-144334477