

Nieuwsbrief december 2011

Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen. (1 Thess. 5:24)

Appeltaart, erwtensoep, stroopwafels, pepernoten, blokjes kaas.... enkele van de typisch Nederlandse gerechten die onze tafel vulden. Als Nederlanders hebben we ons van onze beste kant laten zien op 'International Night' (internationale avond). Zelfs Sinterklaas ontbrak niet. Onze goedheiligman, hoewel wat provisorisch gekleed, kreeg de internationals op de hand door in een gedicht de verschillen tussen Nederlanders en Engelsen enorm te vergroten. 't Was zonder twijfel een van de mooiste avonden bij All Nations. Zeker voor een lekkerbek als Mark was er veel te genieten. Er was niet alleen een Nederlandse tafel, nee, ook een Chinese, Afrikaanse, Zwitserse, Turkse en nog veel, veel meer. Natuurlijk mocht van elke tafel geproefd worden. 't Is duidelijk dat velen erg trots zijn op hun nationaliteit, want de één had nog creatiever en uitbundiger uitgepakt als de ander. Na de proeverij genoten we van de entertainment, waarbij opnieuw veel energie was gestoken in de presentatie van de diverse nationale eigenaardigheden.

Gebedspunten:

- Dank dat we de studie in Engeland hebben kunnen volbrengen
- Dank voor het verkrijgen van de benodigde visa voor Thailand
- Dank dat de kinderen de Engelse taal zo makkelijk oppakken
- Bid voor een gezegende uitzendingdienst
- Bid voor energie voor de cultuurstudie
- Bid voor voldoende financiële steun
- Bid voor de kinderen in Thailand

Kinderen



David wordt ondeugend...

De kinderen hebben zich vrijwel moeiteloos aangepast. Elke morgen mochten ze naar de kinderopvang, waar ze met veel plezier naar toe gingen. Knutselen, met water en zand spelen, verven, bakken (en vervolgens opeten), buiten spelen, liedjes en rijmpjes leren, verkleden... Van alles was mogelijk. De slaapkamer heeft volgehangen met allerlei werkjes. Uiteraard was er ook een poppenhoek en leeshoek en dergelijke. David had het prima naar zijn zin op de babyafdeling. Ook hij heeft 'werkjes gemaakt' en lekker gespeeld met van alles. Hij vond het erg leuk om met andere baby's te spelen. In zijn groep zaten bijna alleen maar jongens en in de groep van de meiden waren alleen maar meisjes. Er waren zelfs nog 2 Nederlandse leeftijdgenootjes. In mum van tijd konden de meiden

zich verstaanbaar maken in het Engels. Celeste knoopte vanaf het begin met iedereen een gesprek aan en kende al gauw het gros van de studenten. Irene volgde Celeste op de voet. Zij begint Engels met Nederlands te mixen, terwijl Celeste het goed gescheiden kan houden. David kruipt razendsnel rond, kan zelf staan en wordt flink ondeugend. We moeten hem goed in de gaten houden. Zo heeft hij een keer het pak met melkpoeder te pakken gekregen. Op de foto is het resultaat te zien...

Studie



Genieten tijdens één van de vele mooie dagen

In onze klas zaten 24 studenten die na de studie, in vele richtingen zullen uitgaan om het Goede Nieuws op diverse manieren (kerkplanting, lesgeven, medische hulpverlening etc.) te verspreiden. Tien weken lang trokken we met elkaar op. Het waren goede weken, verdeeld over verschillende modules zoals 'wie ben ik?' 'cultuur en religie', 'crossculturele integratie' en 'integrale zending'. Een goed leermoment

was de simulatiedag. Een dag waarop allerlei vervelende gebeurtenissen die zich ook daadwerkelijk in het buitenland kunnen voordoen werden nagespeeld. Spannend, eng, vermoeiend en boeiend... Het was een goede ervaring! Grappig om te zien hoe anders iedereen reageert op bepaalde gebeurtenissen. De studie was minder intensief dan in Zwitserland en de werkdruk minder hoog. Een bewuste keuze van de opleiding, zodat we ons in relatieve rust konden voorbereiden op de komende periode.

Toekomst

We zijn dankbaar dat onze achterban groeit en dat velen voor ons bidden. We hopen en vertrouwen dat we voldoende financiële steun zullen krijgen. D.V. 13 december vliegen we naar Thailand. Na een korte rustperiode, zullen we vlak voor Kerst in Isaan aankomen, alwaar we in een huis van een collega en zijn gezin mogen verblijven. Dit gezin is met verlof in Nederland en wij mogen al die tijd gebruik maken van hun huis en auto. Een mooie gelegenheid om alvast kennis te maken met het team en het werkgebied, en om cultuurstudie te doen. We zijn dankbaar voor deze mogelijkheid. Maar voor het zover is, staat nog onze uitzenddienst op 4 december op het programma. We zullen dan officieel door de hervormde gemeente van Rijssen uitgezonden worden. We hopen op een goede en gezegende dienst.



Mark en Anne-Marie bij onze Hollandse tafel tijdens de 'International night'

Hartelijke groeten,

Mark, Anne-Marie, Celeste, Irene en David

Postadres t/m 25 februari 2012:

278 Muu 14
Tambon Kutkhauw
Amphur Manchakharie
Khon Kaen 40160
Thailand

TFC fam. Bak

tfc@bakinthailand.nl
p/a Rijssenseweg 17
7475 VE Markelo

Giften:

Bankrekening: 4005.98.698 t.n.v. Stg. Kinderen Mondiaal te Hendrik-Ido-Ambacht o.v.v. Thailand/Fam. Bak (uw giften zijn aftrekbaar)

Mark en Anne-Marie

info@bakinthailand.nl
www.bakinthailand.nl
+316-144334477