

Nieuwsbrief September 2012

*Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Niemand komt tot de Vader dan door Mij (Joh. 14:6)*

Begrijpt u ook wat u leest?

De afgelopen maanden taalstudie waren erg verrijkend. We hebben het Thaise schrift leren lezen en schrijven! Dit viel niet mee. De welbekende zin uit de Bijbel 'Begrijpt u ook wat u leest?' schoot vaak door ons hoofd tijdens deze module... Al die tijd woonden we in Thailand zonder dat we iets konden lezen. Een menukaart, uithangborden, openings-tijden enzovoort. Het was een groot gemis het niet te kunnen lezen! Het Thai kent een lastig schrift met 42 medeklinkers die zijn opgedeeld in 3 groepen. Elke groep heeft zijn eigen toonregels. Er zijn letters die aan kunnen geven dat een letter van de ene groep toch de uitspraak van een andere groep heeft. Er zijn letters die op wel 4 verschillende manieren uitgesproken kunnen worden. Er is keuze tussen maar liefst 6 'th's' en er zijn letters die je wel schrijft, maar niet uitspreekt. En uiteraard zijn er de nodige uitzonderingen op de regels... Op de vraag hoe je weet hoe je iets moet schrijven, antwoordt de lerares steevast: 'Daar is geen regel voor. Dat moet je onthouden!' We zijn echter enthousiast en proberen alles wat we tegenkomen te lezen.

De zinsstructuur in het Thai is erg anders en dat maakt het begrijpen erg lastig. Voorlopig begrijpen we nog niet alles wat we lezen. Om met Paulus te spreken 'Dat zij verre!'

Engelse les

Zo ineens kwam het op ons pad. De voorganger van onze kerk vroeg ons Engelse les te geven aan Thaise kinderen. We schrokken wel een beetje toen we zagen waar we les moesten geven. Niet in een mooi klaslokaal van alle gemakken voorzien, maar onder een afdakje in de open lucht. Pal naast



Mark geeft Engelse les

ons wordt, onder begeleiding van luide muziek, bejaardengymnastiek georganiseerd. Aan de andere kant van de straat wordt, met het gebruikelijke luidruchtige enthousiasme, een voetbalwedstrijd gespeeld. We proberen het maar van de zonnige kant te zien; het biedt mooie mogelijkheden om voor en na de les gesprekken aan te gaan. De kinderen lijken zich niet te storen aan de achtergrondgeluiden. De meesten zijn erg gemotiveerd. We oefenen wat grammatica, maar concentreren ons toch op de uitspraak. Hopelijk blijven de regenbuien in het

Gebedspunten:

- Dank voor de leuke contacten met andere studenten
- We zijn dankbaar dat we al iets aan kinderwerk kunnen doen
- Dank voor een trouwe achterban
- We zijn dankbaar dat we Thai hebben leren lezen en schrijven
- Bid voor een goed vervolg van de taalstudie
- Bid voor een leven gericht op Jezus
- Bid voor voldoende financiële steun
- Bid dat de kinderen in Thailand de Heere Jezus leren kennen als hun Verlosser en Zaligmaker.

regenseizoen een beetje uit rond dit tijdstip. Na de Engelse les geeft de voorganger de kinderen ongeveer een kwartier Bijbelonderwijs. Mooi om hier getuige van te zijn en om zo al iets te beginnen met kinderwerk!

Opbouwen(d)

'Hee, kijk eens, er liggen nu ook plavuizen!' Wat onwennig lopen we, nu zonder schoenen, het kerkgebouw in. Wat een verschil met de ruwe betonvloer. De tegels zijn een schenking van een meelevend kerklid. Week na week zien we dat de kerk verder wordt opgebouwd. Het begon met een erg open ruimte, een kale betonvloer, een keukentje en speelruimte voor de kinderen. Inmiddels is er een kleine bibliotheek bijgekomen, een voorportaal en zijn de plavuizen gelegd. De kerk groeit! Zowel letterlijk als figuurlijk. In de tijd dat wij hier naar toe gaan zijn er drie nieuwe leden gedoopt. De zondagsschool wordt steeds beter georganiseerd doordat de onderwijzers af en toe training ontvangen. Laatst was er een kerkkamp waarbij veel tijd was voor gezamenlijke Bijbelstudie enzovoort. Ook al begrijpen we nog maar weinig van de preek, we zien wel duidelijk Gods Geest aan het werk!



Medebroeders en -zusters van 'onze' kerk, nog zonder tegels

Woonplek

De laatste maanden hebben we veel nagedacht over en gebeden voor ons toekomstige werkgebied in Isaan. Er waren 2 mogelijke werkgebieden, waarbij ons werk er in beide gevallen wat anders uit zou zien. Het is ons duidelijk geworden waarheen de Heere ons leidt. Volgens een recent onderzoek zijn er in dit gebied, met ongeveer 93000 inwoners, 0,00 % Christenen. In de buurt woont de familie Van der Lee, een Nederlands kerkplantingsechtbaar. Zij komen nu met enkele mensen elke zondag



rondom een geopende Bijbel samen. Een kerk is het echter nog niet. Ons werk zal zich de komende jaren toespitsen op evangelisatie onder de kinderen. We verwachten veel te hebben aan de CEF-cursus die we in Zwitserland hebben gevolgd. We bidden dat de Heilige Geest het voorbereidende werk zal doen in dit gebied. Wat kijken we ernaar uit om de kinderen in dit gebied te wijzen op Hem, die de Weg, de Waarheid en het Leven is.

In Hem verbonden,

Mark & Anne-Marie, Celeste, Irene en David

Postadres t/m februari 2013:

Fam. Bak
P.O. Box 58
Lop Buri 15000
Thailand

TFC fam. Bak

tfc@bakinthailand.nl
p/a Rijssenseweg 17
7475 VE Markelo

Mark en Anne-Marie

info@bakinthailand.nl
www.bakinthailand.nl
tel. +66 833478791
skype: bakinthailand

Giften:

Bankrekening: 4005.98.698 t.n.v. Stg. Kinderen Mondiaal te Hendrik-Ido-Ambacht o.v.v. Thailand fam. Bak (uw giften zijn aftrekbaar)