

Nieuwsbrief December 2012

Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. (Markus 16:15)

Dilemma, of niet?

Al enkele maanden geven we Engelse les aan Thaise kinderen. Het verlangen groeide om deze kinderen het Evangelie te brengen. We worstelden echter met het dilemma dat de kinderen kwamen om Engels te leren, niet om het Evangelie te horen. De Heere bracht op een onverwachte manier uitkomst. Mark werd attent gemaakt op een cursus 'Easy Storytelling'. Een cursus waarbij je wordt opgeleid om Bijbelstudie te doen door het vertellen van een verhaal uit de Bijbel. Een manier die zeer geschikt blijkt te zijn in Thailand, waar verhalen erg populair zijn... Waarom zouden we de oudere kinderen geen Bijbelverhaal in heel eenvoudig Engels kunnen vertellen?

Easy Storytelling

Huilend stond David aan de poort en ook Celeste en Irene moesten even slikken. Papa ging 3 dagen weg! In Bangkok probeerde Mark 'Easy Storytelling' onder de knie te krijgen. Anne-Marie bleef, samen met de kinderen achter in Lop Buri. Gelukkig gedroegen de kinderen zich goed, al had Anne-Marie haar handen vol. De cursus was erg leerzaam. Wat Mark bijzonder aansprak is dat er heel letterlijk vanuit de Bijbel een verhaal wordt verteld. Het principe geldt dat er niets wordt weggelaten of toegevoegd. Het verhaal wordt drie keer verteld, waaronder één keer door een vrijwilliger uit de groep. Hierna gaat de groep samen op zoek naar de geestelijke lessen van het verhaal en vervolgens wordt de toepassing gezocht.



Onze docenten en studentenbegeleiders

Het eerste Bijbelverhaal wat Mark tijdens de Engelse les vertelde, was de zondeval uit Genesis 3. Mark kreeg de indruk dat de kinderen het verhaal redelijk begrepen, al was het voor hen nog wel moeilijk om de geestelijke lessen uit het verhaal in het Engels te verwoorden. Inmiddels heeft Mark al meer Bijbelverhalen in het Engels verteld. De leerlingen lijken erg geïnteresseerd. We hopen en bidden dat de kinderen het verlangen krijgen God beter te leren kennen!

Gebedspunten:

- Dank dat we een groot deel van onze inboedel hebben kunnen kopen
- We zijn dankbaar dat we betrokken zijn bij kinderwerk
- Dank voor een trouwe achterban
- We zijn dankbaar dat de studie voorspoedig verloopt
- Bid voor een goede afronding van het eerste jaar taalstudie
- Bid voor voldoende financiële steun
- Bid dat veel Thai geraakt worden door de Kerstboodschap
- Bid voor een goede toekomstige woonplek

Easy Gospels

Ons huwelijk heeft tijdelijk een verassend nieuw element gehad. We vertelden elkaar verhalen voor het slapen gaan. In het Thai wel te verstaan... We oefenden voor de module 'Easy Gospels'. Een kleine 30 verhalen uit de Bijbel moesten worden bestudeerd. Twee ervan hebben we uit ons hoofd geleerd. Van de overige moesten we een aantal vragen beantwoorden. Gelukkig is de toets opnieuw goed gegaan. Nog slechts 2 modules te gaan en we hebben het eerste jaar taalstudie afgerond.

Binnenkort nemen we afscheid van enkele studenten die vlak voor ons arriveerden. Door de goede vriendschap die we hebben ontwikkeld, zal het afscheid ons zwaar vallen. Zo beseffen we ons ook dat ons eigen afscheid dichterbij komt.

Kinderen

Met de kinderen gaat het goed. Celeste geniet van het thuisonderwijs en is erg leergierig. Laatst was ze zelfs boos op Anne-Marie omdat de lesstof volgens haar te makkelijk was! Irene begint al steeds meer kleutergedrag te vertonen. Ze tuttelt over haar broertje en kan tijdens het praten goed uitleggen wat ze bedoelt. David is erg ondeugend en bezorgt ons de laatste maand weer slapeloze nachten. Hij lijkt vaak bang te zijn 's nachts. We hopen dat deze fase gauw voorbij is!



Drukke decembermaand

We zijn en blijven Nederlanders. In de eerste week van december zijn we een aantal dagen in Isaan om Sinterklaas te vieren met een aantal Nederlandse gezinnen. Celeste en Irene kunnen bijna niet wachten. We maken van de gelegenheid gebruik om alvast op zoek te gaan naar een huis. Een groot deel van de inboedel hebben we al. Een vertrekkend Amerikaans zendingsechtpaar bood hun 2,5 jaar oude inboedel aan voor een mooie prijs. We hadden het niet beter kunnen treffen.

In december staan ook een aantal evangelisatieacties op het programma. Het Kerstfeest is bij uitstek geschikt om de Thaise bevolking kennis te laten maken met het Kerstkind. We zijn dankbaar dat we door onze kerk betrokken worden bij deze acties.

Nog een kleine drie maand, en dan hopen we te verhuizen naar Isaan. Waarschijnlijk komt onze volgende nieuwsbrief vanuit onze nieuwe woonplek. We zijn benieuwd, maar vol vertrouwen.

In Hem verbonden,

Mark & Anne-Marie, Celeste, Irene en David

Postadres t/m eind februari 2013:

Fam. Bak
P.O. Box 58
Lop Buri 15000
Thailand

TFC fam. Bak

tfc@bakinthailand.nl
p/a Rijssenseweg 17
7475 VE Markelo

Mark en Anne-Marie

info@bakinthailand.nl
www.bakinthailand.nl
tel. +66 833478791
skype: bakinthailand

Giften:

Bankrekening: 4005.98.698 t.n.v. Stg. Kinderen Mondiaal te Hendrik-Ido-Ambacht o.v.v. Thailand fam. Bak (uw giften zijn aftrekbaar)