

## Nieuwsbrief Maart 2013

*En zie, Ik ben met u, tot de voleinding van de wereld.  
(Mat 28:20)*

### Een eigen huis

‘Ja hoor, jullie mogen het huis huren voor 3 jaar.’ Een telefoontje van onze huisbaas waar we met smart op wachtten. Ruim anderhalf jaar zijn we van plek naar plek verhuisd. Nu is het eindelijk zover: We hebben weer een eigen huis! De Heere heeft ons gebed zeer snel verhoord! Begin december kwamen we al een geschikt huis tegen. Er moest nog vrij veel aan gebeuren, dus Mark kon zich even weer uitleven in zijn rol als constructeur. In februari is hij alleen naar Isaan gereisd om de verbouwing te begeleiden. Anne-Marie bleef in Lopburi met de kinderen en is verder gegaan met de taalstudie. Wel op een iets lager pitje nu. Ergens deze maand hopen we als gezin te verhuizen.

### Baan Meng

Het eerste stukje van de naam van ons nieuwe dorpje zal de Rijssenaren nog wel vertrouwd in de oren klinken. Het zal wennen worden, het leven op het platteland, in een dorpje waar zelfs geen supermarkt is! Ook spreken de oudere mensen een dialect, het Isaans, waar we nog niet vertrouwd mee zijn. Gelukkig komen we dicht bij een ander zendingsechtpaar te wonen, op slechts 5 km afstand. Hun kinderen zijn van ongeveer dezelfde leeftijd als onze kinderen. We gaan dan ook proberen om het thuisonderwijs te combineren. Om alvast contacten te leggen in het dorp, zijn we van plan een ‘housewarmingparty’ te houden. Dit is erg gebruikelijk in Thailand. Het is een goede mogelijkheid om mensen te leren kennen en alvast iets te delen van het Evangelie.



### Gebedspunten:

- Dank dat we een huis hebben gevonden
- We zijn dankbaar dat we het eerste jaar taalstudie hebben afgerond
- We zijn dankbaar voor het goede jaar dat we in Lop Buri gehad hebben
- Bid voor goede mogelijkheden om contacten te leggen in ons nieuwe dorp
- Bid dat we ons snel thuis voelen in Isaan
- Bid dat we snel een taalhulp vinden

### Een liefde- en respectvol eerste jaar op het zendingsveld!?!

‘Liefde en respect’, daar draaiden de workshops van het jaarlijkse retreat met het Isaan team om. Dit jaar werd er aandacht gegeven aan het huwelijk. Het was verfrissend om opnieuw samen naar ons huwelijk te kijken. Ook was het goed om als team weer bij elkaar te komen, elkaars plannen en werkzaamheden te horen, en met en voor elkaar te bidden.

Slechts een paar weken erna was er een retreat voor alle studenten in Lopburi. Er waren oud-studenten uitgenodigd die iets vertelden over hun eerste jaar op het zendingsveld. Ze deelden de mooie en moeilijke kanten van hun werk en gaven tips. Erg waardevol. De kinderen hadden het prima naar hun zin bij een kinderprogramma en wij genoten van de contacten met medestudenten.

Doorgaans wordt het eerste jaar op het zendingsveld als erg zwaar ervaren, maar na al deze workshops hopen we op een liefde- en respectvol eerste jaar op het veld!

## Apen op fietsjes, olifanten en varkenskoppen

Apen op fietsjes, olifanten en varkenskoppen. In februari hebben we dit allemaal gezien in Lop Buri. Samen met alle studenten en leraressen van de taalschool hebben we een cultureel uitje gemaakt langs de bekende plekken van Lop Buri: de apentempel en paleisruïnes van een vroegere koning. In de tempel stond een grote tafel met hierop allerlei 'heerlijkheden' uitgesteld: fruit, gebraden kippetjes, varkenskoppen... Dit alles om de geesten gunstig te stemmen. Ook zagen we hier mensen die zich hier de toekomst lieten voorspellen door rituelen uit te voeren. Het is triest om te zien dat zoveel mensen leven in duisternis. Tijdens het culturele uitje kwamen we ook langs ruïnes van een paleis. Erg interessant allemaal, Lop Buri heeft een paar mooie plekken! Twee weken later werd hier het King Narai Festival gehouden: duizenden lichtjes hingen in de bomen, olifanten liepen door de paleistuin, er werden allerlei shows uitgevoerd, waaronder apen op fietsjes... We hebben genoten!

## En nog 2 jaar te gaan...

'Wanneer ben je naar Thailand gekomen?' 'Hoe kom je van de taalschool naar je huis?' 'Vertel eens wat over je gezin'. Zomaar wat vragen uit ons eerstejaarsexamen. Van alles wat we gaandeweg dit jaar geleerd hebben, kwam iets ter sprake. Midden februari deden we beiden ons eerstejaarsexamen van de taalstudie. Deze bestond uit een spreek- en schrijfgedeelte. We zijn erg blij met deze mijlpaal, hoewel we nog 2 jaar taalstudie voor de boeg hebben. We kunnen ons aardig redden in het dagelijks leven, maar het blijft een hele uitdaging om goed Thai te spreken. Het is de bedoeling dat we in Isaan zo snel mogelijk een (Thaise) taalhulp vinden om ons te helpen bij de rest van onze (deeltijd-)studie.

## Strijd

Als zendingswerker sta je vooraan in een geestelijke strijd. Waar Gods Woord verkondigd wordt of waar grote dingen staan te gebeuren, is de duivel ook hard aan het werk. Soms wordt dit opeens pijnlijk duidelijk. Ons Isaanteam wordt ook op verschillende manieren tegengewerkt: ziekte, een miskraam en een dodelijk ongeval (in Thailand) van de moeder van een zendingswerkster. Vreselijke dingen die gebeuren. Toch mogen we weten dat alles in Zijn handen is en dat Hij alles kan gebruiken tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk en tot eer van Zijn grote Naam. We vragen ons af wat ons te wachten zal staan, nu ook wij het zendingsveld betreden. Een ding is zeker: Jezus is bij ons, tot aan de voleinding van deze wereld.



In Hem verbonden,

Mark & Anne-Marie, Celeste, Irene en David

---

**Postadres:**

Fam. Bak  
95/1 Muu 3  
Tambon Baan Meng  
Amphur Nong Ruea  
Khon Kaen 40210  
Thailand

**TFC fam. Bak**

tfc@bakinthailand.nl  
p/a Rijssenseweg 17  
7475 VE Markelo

**Giften:**

Bankrekening: 4005.98.698 t.n.v. Stg. Kinderen Mondiaal te Hendrik-Ido-Ambacht o.v.v. Thailand fam. Bak (uw giften zijn aftrekbaar)

**Mark en Anne-Marie**

info@bakinthailand.nl  
[www.bakinthailand.nl](http://www.bakinthailand.nl)  
tel. +66 833478791  
skype: bakinthailand