

Nieuwsbrief Maart 2014

*En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: Kijk, daar is water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.
(Handelingen 8:36,37)*

Dubbel

‘We zijn wel een beetje verdrietig dat we weggaan uit Thailand!’ Dit zeiden Celeste en Irene toen we in het vliegtuig naar Nederland stapten. Enerzijds hadden ze ontzettend veel zin om een poos in Nederland door te brengen, anderszijds is het moeilijk om Thailand achter te laten. Een dubbel gevoel dat ze waarschijnlijk zullen blijven ondervinden, net als de rest van ons gezin. Inmiddels zijn we ruim 2 weken weer terug in Rijssen en genieten we volop van de ontmoetingen met familie, vrienden en bekenden. Heerlijk, een periode van uitrusten en weer opladen voor een nieuw termijn in Thailand!



Groetjes vanuit Nederland!

De laatste maand van ons verblijf in Thailand was aardig zwaar, dus het verlov kwam als geroepen!

Gebedspunten:

- Dank dat we veilig in Nederland zijn aangekomen
- We zijn dankbaar dat we alle vijf genieten van ons verlov
- We zijn dankbaar dat 6 Isaners zich hebben laten dopen
- Bid dat meer gelovigen een definitieve keuze durven maken
- Bid voor bescherming en geestelijke groei bij nieuw gelovigen
- Bid dat we goed mogen uitrusten en weer nieuwe energie opdoen voor een volgende termijn in Thailand
- Bid dat we een leerkracht mogen vinden voor het nieuwe schooljaar

Moeilijk

De maand januari was zwaar voor ons. We kregen te maken met 2 inbraken in ons huis, verschillende sterfgevallen en diefstal door onze huishoudelijke hulp. We verdachten de huishoudster al wat langer, maar ze viel door de mand na het stelen van Marks trouwring. Gelukkig hebben we ‘m uiteindelijk teruggekregen.

Onze buurvrouw overleed vrij plotseling na 2 dagen in coma te hebben gelegen. Dit overlijden ging gepaard met allerlei rituelen die voornamelijk bedoeld zijn om de geesten af te schrikken of om zichzelf te beschermen tegen boze geesten. Zo droegen de familieleden van de oma allemaal een wit touwtje om, werd er een wit touw gespannen om het erf, kwamen er monniken gebeden opzeggen en chanten. Ook werd er dagenlang ontzettend harde muziek gedraaid, zo hard, dat we elkaar binnen niet konden verstaan! Toch leverden deze dagen heel veel mogelijkheden op om het Evangelie te delen met de mensen om ons heen.

Hoe anders de begrafenis van moeder Nit; een Isaanse christen die elke woensdag kwam evangeliseren in ons dorp. Ook zij overleed plotseling. Mark nam een aantal burens die haar kenden mee naar de herdenkingsdienst. Hier mochten de mensen horen van de hoop die er is in Christus Jezus. We hebben deze maand erg ervaren dat we juist in moeilijke situaties vele gelegenheden kregen om te delen van het Goede Nieuws!

Doop

“Ik buig niet meer voor Boeddha tijdens de ceremonies op school, mam. Ik buig nu alleen nog maar voor Jezus.” Aldus de 9-jarige dochter van onze taalhulp. Dit meisje, Kan, komt trouw elke zaterdag



Korn wordt gedoopt

naar de kinderclub, elke zondag gaat ze mee naar de kerk en ook tijdens de bijeenkomst op woensdag in ons huis is ze van de partij. Haar moeder, Korn, gaat eveneens elke zondag naar de kerk, helpt mee op de woensdagen en helpt ons met het voorbereiden van de kinderclub. Beiden gaven aan christen te willen worden. De laatste zondag van februari was het dan zover: ze lieten zich dopen, samen met nog 4 andere mensen! Wat een geweldige bemoediging en wat een getuigenis naar hun omgeving toe. Met deze doop laten ze zien dat ze het boeddhisme vaarwel hebben gezegd. Een enorme stap in de Thaise

cultuur! We vonden het jammer dat we er zelf niet bij waren, maar zijn erg dankbaar en blij met hun keuze voor Jezus!

Nederland

Vanaf 10 februari zijn we weer in Nederland. We mochten al veel mensen ontmoeten en de eerste presentaties zijn gehouden. We voelen ons zeer gezegend en ervaren Gods trouwe zorg voor ons, ook hier in Nederland. We wonen nu in hartje Rijssen, in een huis dat beschikbaar is gesteld door een gezin dat we niet eens kenden! We genieten van het Nederlandse eten en de meisjes gaan naar school. Dit gaat boven verwachting goed en ze vinden het erg leuk. Volgende week start David op de peuterspeelzaal. We hopen dat ook hij het naar zijn zin zal hebben. Dik ingepakt zitten we op de fiets, want dat is toch wel even weer wennen, ondanks het zachte weer. Fijn hoor, even weer op de fiets overal naar toe te kunnen! En volle schappen in de supermarkt, dat is ook weer een luxe!

De komende maanden staan er nog veel presentaties op het programma, een mooie gelegenheid om te kunnen delen over Gods werk in Isaan. Rond de derde week van mei hopen we terug te vliegen naar Thailand, voor weer een termijn van ongeveer 2 jaar. Maar voorlopig genieten we eerst nog even van onze tijd hier!

In Hem verbonden,

Mark & Anne-Marie, Celeste, Irene en David



Postadres:

Fam. Bak
95/1 Muu 3
Tambon Baan Meng
Amphur Nong Ruea
Khon Kaen 40210
Thailand

TFC fam. Bak

tfc@bakinthailand.nl
p/a Rijssenseweg 17
7475 VE Markelo

Giften:

Rek.nr. ABN AMRO: 400598698
BIC: ABNANL2A.
o.v.v. Thailand fam. Bak (uw giften zijn aftrekbaar)

Mark en Anne-Marie

bakinthailand@gmail.com
www.bakinthailand.nl
tel. +66 833478791
skype: bakinthailand

IBANNR.: NL77ABNAO400598698
t.n.v. Stichting Kimon te Putten