



Kerst

Inmiddels ligt de Kerstperiode al weer even achter ons. Voor ons altijd een drukke periode van het jaar! December 2014 hebben we weer een aantal acties gedaan, waaronder een driedaagse kinderclub in ons dorp rondom het thema Kerst. Dit maakte duidelijk indruk op de kinderen; een paar dagen later kwamen ze met allerlei vragen over de Heere Jezus bij ons en vertelden dat ze zelf op internet naar informatie over Hem hadden gezocht! Ook mochten ze die zondag in de kerk een lied zingen, een Bijbeltekst opzeggen en een toneelstuk van het kerstverhaal uitbeelden.

Verder hebben we een grote actie op de school in Baan Meng gedaan, samen met de christelijke vrouw uit ons dorp, Phii Korn. Dit bleek een uitdaging: 200 kinderen van 5 tot 15 jaar boeien met het Evangelie terwijl er even daarvoor een "woelige" kerstshow op school gehouden was, die absoluut niets met de ware betekenis van Kerst te maken had... Behalve dit, is Mark ook nog een aantal keer mee geweest naar een actie in een dorp, samen met een team uit Hongkong, waar vele mensen voor het eerst de blijde boodschap van Kerst mochten horen. Bijzonder!

De geboorte van het Kerstkind was voor ons een mooie aanleiding om onze eigen kinderen



Kerst in de kerk. De kinderen uit Baan Meng doen een toneelstuk

Bidden en danken

Dank dat we tijdens de Kerstperiode veel mensen hebben mogen bereiken

Dank voor de hulp van Claudius en Simon

Dank dat we mogelijkheden hebben om 3 Days Clubs te houden

Dank voor de zwangerschap van Anne-Marie

Dank dat Mark binnenkort jaar 2 van de taalstudie kan afronden

Bid voor nieuwe mogelijkheden om jongeren te bereiken

te vertellen dat er ook in mama's buik een kindje groeit!

Nieuw jaar

Langzamerhand zijn we iets minder tijd kwijt aan de taalstudie. De wekelijkse kinderclub in ons dorp vergt ook wat minder van onze energie. Tijd voor nieuwe initiatieven! Eén van de initiatieven is het opleiden van kinderwerkers in de diverse kerken in Isaan. We zijn begonnen bij de kerken van teamleden. De afstanden zijn echter dusdanig, dat we vaak 2 dagen onderweg zijn. De kinderen zijn al helemaal gewend en pakken hun eigen rugzakje in.

Een ander initiatief is het opzetten van een zogenaamde "3 Days Club". Drie dagen achter elkaar houden we een club, waarin het Evangelie alle keren klip en klaar klinkt. Deze club proberen we dicht bij Isaanse kerken te houden, zodat geïnteresseerden makkelijk aansluiting kunnen vinden. De eerste "3 Days Club" op een school in een naburig dorp zit er inmiddels op. Zelf hebben we ook weer een kleine mijlpaal bereikt: We vertellen nu een Bijbelverhaal van ongeveer 25 minuten uit het hoofd!

Tegenstand?

"Hè, is er nu alweer niemand?" Verbaasd kijken we elkaar aan. Deze keer geen jongeren die meegaan op het uitje. Nadat we

Bid voor bescherming in de geestelijke strijd die we ervaren in ons dorp

Bid voor een goede voortgang van de taalstudie

Bid voor de 3 Days Clubs

Bid voor een goed verder verloop van de zwangerschap



1 Tim 4:13a:

Blijf bezig met het voorlezen, met

begin december nog een heel geslaagd uitje hadden, met maar liefst 18 jongeren, is het de laatste 2 maanden vaker voorgekomen dat er opeens geen jongeren meegaan. Met de kinderclub hebben we af en toe dezelfde ervaring. We weten dat de jongeren en de kinderen het naar hun zin hebben. We kunnen slechts gissen naar de reden. We vragen de kinderen en jongeren wel, maar vaak krijgen we een vaag antwoord. Misschien dat er iemand met een hoge positie in het dorp het niet meer wil hebben. De kinderen en jongeren leren uiteindelijk De Waarheid, en deze gaat soms lijnrecht tegen het boeddhisme in... Openlijke tegenstand is er niet, maar feit is wel dat we soms voor niets van alles organiseren en voorbereiden. Jammer en teleurstellend, maar tegelijkertijd ook te verwachten; we staan hier immers aan de frontlinie!

Tenslotte

Mark heeft inmiddels zijn laatste taalcheck van jaar 2 afgerond en bereidt zich nu voor op het taalexamen in maart. Anne-Marie hoopt begin maart een soort proef examen te doen om te kijken of ze ook gauw haar 2e jaar examen mag doen. Daarvoor moet ze nog 2 modules doorwerken. Hopelijk lukt dit allemaal net voor de bevalling! We kunnen steeds vaker de taalstudie combineren met ons werk, wat een hoop tijd scheelt. Fijn!

Sinds januari gaat David 2 ochtenden naar school. Hij was er erg aan toe en we hopen dat de schooldagen gauw uitgebreid kunnen worden. De meisjes vinden het maar wat gezellig, hun broertje erbij op school!

*het vermanen,
met
het onderwijzen ...*



Hierboven zien jullie een foto van ons met Uncle Claudius en Uncle Simon. Deze 2 Duitse meneren wonen een half jaar in ons dorp en zijn er om papa en mama te helpen met het werk. We vinden het erg gezellig dat ze er zijn. Nu leren we, behalve Engels en Thais, ook nog een beetje Duits!

Postadres:
Fam. Bak
95/1 Muu 3 T. Baan Meng
A. Nong Ruea
Khon Kaen 40210
Thailand

TFC fam. Bak
tfc@bakinthailand.nl
p/a Rijssenseweg 17
7475 VE Markelo

Verder hebben we een half jaar lang 2 Duitse jongens onder onze hoede. Ze helpen ons in het opbouwen van contacten met jongeren door middel van sport, en verlenen hand- en spandiensten bij ons kinderwerk. Ze hebben zelfs tijdens de "3 Days Club" al een kinderlied in het Thai aan een groep kinderen geleerd! Dat ze af en toe onze eigen kinderen bezighouden, is een mooie bijkomstigheid!

In Hem verbonden,
Mark & Anne-Marie, Celeste, Irene en David

Mark en Anne-Marie
bakinthailand@gmail.com
www.bakinthailand.nl
tel. +66 833478791
skype: *bakinthailand*

**Giften t.n.v. Stichting
Kimon te Putten**
Rek.nr. ABN AMRO:
400598698
IBANNR.:
NL77ABNA0400598698
BIC: ABNANL2A.
o.v.v. Thailand fam. Bak
(uw giften zijn aftrekbaar)