

Nieuwsbrief familie Bak

Juni 2015



Kroketten en christenen

In de maand maart genoten we van een heerlijk weekje vakantie op een toeristisch eiland. Terwijl we er rondreden, zagen we in een flits een uithangbord met het woord 'kroketten'. Het water liep ons al in de mond. Na een jaar lang voornamelijk rijst op het menu, een echte Hollandse snack, hoe lekker is dat! Een dag later stopten we dan ook bij het restaurantje voor de lunch en raakten aan de praat met de – jawel – de Nederlandse eigenaar.

Deze man bleek getrouwd te zijn met een Isaanse vrouw, die we druk bezig zagen in de keuken. Nadat we gebeden hadden voor het eten, snelde ze op ons af: 'Zijn jullie ook christen?!' Zelf bleek ze al 7 jaar christen te zijn (haar man niet). Tijdens het gesprek vertelde ze dat ze al jarenlang bidt voor een kerk in haar geboortedorp, zodat haar familie ook bereikt kan worden. Groot was onze verbazing toen bleek dat haar geboortedorp slechts 10 km van ons dorp ligt! (Isaan is 5 x zo groot als Nederland). Ze sloeg zelfs haar handen voor haar gezicht toen we haar vertelden van de kleine groep christenen die elke week in haar geboortedorp bij elkaar komt. Er zijn zelfs plannen om hier binnenkort een kerk te openen. Voor haar werd meteen duidelijk dat dit geen toevallige ontmoeting was. De zondag erop waren we aanwezig bij de Thaise kerkdienst in haar huis. Zowel voor hen als



Ontmoeting met Thaise christenen op Koh Chang

Bidden en danken

Dank voor een fijne week vakantie en HomeSchoolWeek

Dank voor Gods bescherming over Anne-Marie en de kinderen tijdens Marks afwezigheid

Dank voor een goed verloop van het proces om te komen van de juf voor komend schooljaar

Dank voor de trainingen kinderwerk die zijn gegeven en nog plaats zullen vinden

Dank dat de zwangerschap goed verloopt

We zijn dankbaar voor alle benodigde babyspullen die mensen ons geschonken hebben

Bid voor het verdere verloop van de zwangerschap en een voorspoedige bevalling

voor ons was het een bemoedigende dienst. Toen we op de kroketten af kwamen (die trouwens heerlijk waren!), hadden we nooit kunnen denken dat het zou leiden tot zo'n fijne ontmoeting met Thaise christenen!

Zweten

Het is volop heet seizoen in Thailand. De thermometer geeft dagelijks rond de 40 graden aan. Niet echt een fijne temperatuur om je werk in te doen of om te studeren...

Beide zijn we druk bezig met de afronding van jaar 2 van de taalstudie. Mark heeft half mei jaar 2 afgesloten en Anne-Marie hoopt dit half juni te kunnen doen. Dagelijks zwoegen we op luister-, lees- en spreekvaardigheid. Een heel karwei in deze hitte, maar we merken dat het zijn vruchten afwerpt! Beetje bij beetje gaan we vooruit in de Thaise taal. Dat is al het zweten wel waard.

De kinderen hebben overigens weinig last van de hitte; ze blijven er even actief om! Wel (ebben ze nu tijdelijk een zogenaamd 'tropenrooster' op school. Een half uur eerder starten en 's middags een half uur eerder klaar. Eind juni hopen ze zomervakantie te krijgen en moeten we alweer afscheid nemen van juf Suzanne.

Kinderwerk en cursussen

Inmiddels hebben we een aantal keren de '3-day-club' gehouden. Elke keer een prachtige mogelijkheid om het evangelie te delen. Wanneer kinderen het drie dagen achter elkaar horen, blijft er aardig wat hangen, zo lijkt het.

Bid voor veiligheid wanneer we onderweg zijn

Bid voor een goede voortgang van de taalstudie en afronding van jaar 2

Bid dat veel kinderen bereikt mogen worden tijdens de '3 Day Club'

Bid voor de kinderen die naar de kinderclubs komen



Heerlijk een weekje vakantie!



De kinderen leren een Bijbelvers tijdens de 3 Day Club



Enthousiaste deelnemers van de cursus kinderwerkers



Het is fijn dat Claudius en Simon, de twee Duitse jongens die we een half jaar begeleiden, ons erbij helpen.

Ook houden we wekelijks twee kinderclubs; één in ons dorp en één in een naburig dorp. We zijn blij met de belangstelling die er is en hopen dat het vrucht voort mag brengen!

In april verbleef Mark 2 weken in Bangkok om een kerkplanterscursus van OMF te volgen. Het waren leerzame weken voor hem, waarin veel tijd was voor Bijbelstudie en het opstellen van een werkplan. Anne-Marie en de kinderen bleven thuis in Isaan.

Verder is Mark druk bezig met het organiseren van cursussen kinderwerk door CEF Thailand. Hij regelt vooral de praktische zaken er om heen. Het is fijn dat de cursussen door Thaise professionals zelf gegeven kan worden. Mensen van alle kerken in Isaan worden uitgenodigd voor deze cursussen. Tijdens de eerste cursus kwamen er zo'n 25 cursisten op af! Het was mooi om te zien en horen hoe ze vervolgens gelijk met het geleerde aan de slag gingen binnen hun eigen kerken! Op deze manier hopen we dat er nog veel meer kinderen in Isaan bereikt worden! Begin juni hopen we dat er een tweede cursus plaats te vindt

Een getuigend leven en sterven

Eind mei stierf een lid van de kerk in Nong Ruea. Phoo Kanhaa was sinds 2 jaar een gelovige. En wat een mooi getuigenis laten deze laatste 2 jaar van zijn leven zien!

Toen we hem pas ontmoetten, was zijn gezondheid vanwege een nierziekte al slecht. Lopen en spreken ging nauwelijks. Tot hij tot



De begrafenis plechtigheid van Phoo Kanhaa

Ef. 4:22-26:

...dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid.



geloof kwam! Langzaam maar zeker ging zijn gezondheid een beetje vooruit; hij liep weer zelf en was weer verstaanbaar.

Behalve zijn gezondheid, veranderde zijn karakter ook. Van een opvliegende, moeilijke man werd hij een zachtaardig persoon die niets liever wilde dan dat zijn naaste omgeving ook Jezus ging lief krijgen. Door de veranderingen die haar man doorging, werd ook zijn vrouw Mee Angun geïnteresseerd in het christelijk geloof. God veranderde haar hart, en ook zij liet zich dopen. Inmiddels lijken ook zijn 2 zonen open te staan voor het Evangelie.

De begrafenis (of eigenlijk: crematie) is voor een boeddhist een heel belangrijke gebeurtenis. Vaak hebben pas-gelovigen hier dan ook veel vragen over. Na het overlijden van Phoo Kanhaa werden er 3 dagen lang plechtigheden gehouden; deze pasten in de Thaise cultuur, maar overall was een christelijke invulling aan gegeven. Elke dag klonk duidelijk de bevrijdende boodschap van het Evangelie. De laatste, derde dag is hij begraven.

Er ging een krachtige getuigenis uit van deze week, en veel Thai, zowel christenen als boeddhisten, waren onder de indruk van de plechtigheden.

We zullen Phoo Kanhaa missen, maar we zijn dankbaar voor het getuigenis dat hij gaf met de laatste 2 jaar van zijn leven!

Onderweg

Als gezin kijken we uit naar de komst van de baby die onderweg is. Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief zal het nog zo'n 4 weken

Ik ben gek op onze poezen en knuffel ze van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Ik was dan ook erg verdrietig toen we onze Maxi moesten laten inslapen omdat hij erg ziek was.



Tijdens de musical van de HomeSchoolWeek mocht ik solo zingen! Dit vond ik erg spannend en leuk!



Een poosje geleden viel ik voor de 2e keer een gat in mijn hoofd! Tijdens het hechten hoefde ik helemaal niet te huilen, dapper he?!

Postadres:

Fam. Bak
95/1 Muu 3 T. Baan Meng
A. Nong Ruea
Khon Kaen 40210
Thailand

TFC fam. Bak

tfc@bakinthailand.nl
p/a Rijssenseweg 17
7475 VE Markelo

Mark en Anne-Marie

bakinthailand@gmail.com
www.bakinthailand.nl
tel. +66 833478791
skype: bakinthailand

duren tot de bevalling. Hiervoor reizen we naar Chiang Mai. Daar hebben we contact met een ziekenhuis die vaker met buitenlanders te maken heeft gehad. Al met al hopen we zo'n 5 weken in Chiang Mai te blijven. Vervolgens reizen we af naar Bangkok, om de benodigde papierhandel te regelen voor de baby bij de Nederlandse ambassade. Ook onze visa moeten dan weer verlengd worden. De komende maanden zullen we dus weer redelijk veel onderweg zijn!

In Hem verbonden,
Mark & Anne-Marie, Celeste, Irene en David

Giften t.n.v. Stichting Kimon te Putten

Rek.nr. ABN AMRO:

400598698

IBANNR.:

NL77ABNA0400598698

BIC: ABNANL2A.

o.v.v. Thailand fam. Bak (uw giften zijn aftrekbaar)

**Neem ook eens een
kijkje op
www.bakinthailand.nl**

This email was sent to [Test Email Address](#)

[why did I get this?](#) [unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)

Stichting Kimon · Voorthuizerstraat 16a · Putten, 3881SH · Netherlands

MailChimp